

Vertel!

Jaargang 32, nummer 1
september 2024



Kerkblad van de Protestantse Gemeente Oostvoorne

Een ontmoeting met Gea en Wietze Jan Wezeman
Terugblik op het ROT-kamp
Het (nieuwe) kerkelijk jaar van de tieners
Leerhuisavonden: Kunst, kitch en kerk



VERTELI

Colofon:

Verschijnt 7 keer per jaar

Redactie:

Vertell wordt samengesteld en geschreven door een enthousiaste groep mensen uit Oostvoone
Eindredactie: Christine de Vos

Foto's en Illustraties:

De Zalige Zalm
Protestantse Kerk Nederland

Kopijdatum:

2 oktober 2024
aanleveren kopij:
kerkblad@kerkoostvoorne.nl

Bezorging:

Het volgende kerkblad ontvangt u uiterlijk
25 oktober 2024
Coördinator bezorging:
Herman Oosterman
t. 48 20 19
bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Dit blad wordt opgemaakt in de portal van
De Zalige Zalm
www.dezaligezalm.nl

Druk:

Veldhuis Media, Meppel



MIX
Papier van
verantwoorde herkomst
FSC® C092667

VAN DE REDACTIE

De zomervakantie is achter de rug en we kunnen terugkijken op een mooi kerkjaar. In september is het startweekend van het nieuwe kerkjaar. U bent van harte uitgenodigd om 21 september aan te sluiten voor een gezamenlijke maaltijd in de kerktuin.

In deze editie veel aandacht voor de jonge kerkgangers. De kinderen hebben een prachtig insectenhotel gebouwd. U kunt lezen over het ROT-kamp. De tieners kijken terug op het afgelopen kerkjaar. En voor hen is de planning voor het nieuwe kerkjaar al bekend. En nieuw is de groep twintigers. Over hen gaat u voortaan meer lezen. Zij hopen volgend jaar belijdenis te doen.

Er start een nieuwe serie leerhuisavonden met als thema Kerk, kunst en kitsch.

Verder kunt u lezen over de voortgang van Klooster aan Zee, De ontmoeting met... en nog veel meer

En zo ligt er weer een Vertel! voor u met een variëteit aan onderwerpen. Wij wensen u veel leesplezier.

Namens de redactie,
Christine de Vos



Meditatie

Jullie zijn mijn moeder en mijn broers

(Marcus 3: 34)

Die arme Maria, denk ik weleens bij mezelf. We lezen over de moeder van Jezus na het geboorteverhaal niet veel meer, tot we haar treurende gestalte aan de voet van het kruis tegenkomen. Maar tussendoor, in de levensbeschrijving van Jezus, komen we haar maar een paar keer tegen. En vaak op een manier die een beetje verbaast. Op zijn best zou je daarvan kunnen zeggen dat Jezus bezig is op eigen benen te staan, zijn eigen dingen te doen en daar zijn eigen verantwoordelijkheid voor te nemen: als een kind dat onder de vleugels van zijn ouders vandaan moet komen. Maar dat is dus op z'n best. Want je zou ook kunnen zeggen dat Jezus zijn moeder soms bijkans schoffeert. Denk aan het water dat wijn werd tijdens dat bruiloftsfeest in Johannes 2 (en toegegeven: zijn moeder die zich ermee bemoeide): 'vrouw, wat heb ik met u te doen', zegt Jezus tegen haar.

En denk aan dit verhaal waar hij de menigte toespreekt in zijn thuisstad Nazareth. Zijn moeder en zijn broer(tje)s zijn gekomen, enigszins verontrust wellicht omdat Jezus niet bepaald gastvrij onthaald wordt, maar hij laat hen wachten. Iemand waarschuwt hem: 'uw moeder en uw broers staan buiten, ze zoeken u.'

'Wie zijn mijn moeder en mijn broers', vraagt hij dan ook nog uitdagend aan de menigte voor hem. Om vervolgens zelf het antwoord te geven: 'jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Iedereen die de wil van God doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.'

Ik weet niet hoe deze opmerking gevallen is in het publiek – dat vertelt de Bijbel niet, noch hoe Maria en haar andere zoons gereageerd hebben. En ik vraag me af hoe ik me gevoeld zou hebben, als ik daar tussen die mensen had gestaan. Had ik hém

begrepen, die man met die heilige missie die zo fascinerend over God en goed en kwaad aan het spreken was? Had ik me geërgerd dat zijn familie zo nodig moest inbreken in die magische bijeenkomst? Of zou ik, als moeder, medelijden hebben gehad met Maria, die hier zo, ja, toch een beetje wéggezet wordt?

En ik stel me voor hoe hij in Oostvoorne zou verschijnen; zou spreken over God, en goed en kwaad, over dat het niet zomaar iets is, bij God horen, maar dat je er wel zomaar bij mag horen, en over de kracht van God waarmee alles mogelijk wordt, zelfs het kwade overwinnen door het goede. Ik stel me voor dat hij ons zijn broers en zusters noemt en zijn moeder. Hoe zou dat zijn? Hoe zou dat voelen?

Want ik weet natuurlijk best wat Jezus hier bedoelt. Dat staat in alle boeken met uitleg over dit tekstgedeelte, en bovendien zegt hij het er zelf ook bij: 'Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder.' Hij maakt de kring niet kleiner door zijn familie uit te sluiten, maar juist groter door haar uit te breiden. Dat weet ik best. Toch schuurt het, bij mij. Hij is zo diréct, Jezus, moet dat nou echt? Om dan ook weer te denken: is dat niet precies wat er in een gezin gebeurt. Dat je soms moet bewegen om ruimte te krijgen, dat je de warmte pas echt voelt waar de wrijving ontstaat. Dat je kunt zeggen waar het op staat, zonder angst om de ander te verliezen. Omdat je weet dat de liefde hoe dan ook onvoorwaardelijk is. En dat je onlosmakelijk bij elkaar hoort. Moeder, zus, broer. Bloedverwant.

Ds. Marijke van Selm

Een ontmoeting met Gea en Wietze Jan Wezeman

In de serie 'een ontmoeting met' vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij de kerk en geloof en hun toekomstdromen. In de deze aflevering: Gea en Wietze Jan Wezeman

Wat doe je in het dagelijks leven?

Gea: op dit moment probeer ik te herstellen van post-covid. Ik heb mijn werk als Geestelijk Verzorger in de ouderenzorg los moeten laten en heb heel weinig energie. Wat ik nu vooral doe is: genieten van wat er wél is. De plek waar we wonen, dat we het samen goed hebben, de vogels en alles wat bloeit in de tuin.

Wietze Jan: ik ben opgeleid als jurist en bedrijfskundige, maar ik heb altijd gewerkt op het terrein van mens en organisatie. Zowel binnen als buiten de zorg, maar ook met mijn eigen bedrijf en internationaal voor een aantal christelijke hulporganisaties. Vooral dat laatste heeft op ons gezin wel een levensveranderend effect gehad, we leerden daarmee wat echt belangrijk is. In de laatste jaren heb ik hier op Voorne bij de Catharinastichting gewerkt, dat is de reden dat we in Oostvoorne zijn komen wonen. Na een sabbatical ga ik nu binnenkort beginnen in de GGZ, bij de Hoop in Dordrecht.

Sinds wanneer maken jullie deel uit van onze gemeente?

Wietze Jan: wij zijn hier in januari 2021 gekomen, midden in coronatijd. Voor ons was het een principiële keuze om aan te sluiten bij de plaatselijke kerk.

Gea: van huis uit waren we gereformeerd vrijgemaakt (GKV). We hebben het daar altijd heel fijn gehad. Kennis stond binnen de GKV centraal. Het was bijvoorbeeld ondenkbaar

dat je zonder Bijbel naar de kerk kwam. Dat wij nog steeds meelesen met de Bijbellezingen in de diensten, valt hier in Oostvoorne op. Hoe dan ook: (weer) deel van een geloofsgemeenschap zijn doet ons goed, we voelen ons thuis. Maar de sterk geïnstitutionaliseerde vorm vinden we wel eens moeilijk.



Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?

Gea: kerk is er niet om het kerk-zijn, maar om uit te dragen. Als je het groot wilt zeggen: om God te representeren in onze maatschappij. Dat vind ik ook echt. Voor mij is onze gemeente ook rust. De kerkdiensten zijn fijn, het is één geheel van woorden, rituelen en zingen.

Wietze Jan: het is hoog-liturgischer dan wij gewend waren. Maar wel heel fijn.

Gea: en ook het samen, de gemeenschap. Het voelen dat je ergens bij hoort. Dat je het niet alleen hoeft te doen.

Wietze Jan: God heeft niet voor niets verzonnen dat mensen in gemeenschap met elkaar mogen geloven. In je eentje op je ijsschots, dat lukt niet, die gaat smelten. Dus ik ben blij dat in dit dorp nog steeds trouw Gods woord verkondigd wordt. Daar komt ook mijn drive vandaan om met dat klooster aan de gang te gaan. En ook omdat het een match is van dingen die ik kan, die hier goed in passen. Ik ben wel een starter, iets van de grond tillen met een paar mensen en daar de energie in vasthouden, dat ligt mij wel. Ik vind het belangrijk iets bij te dragen.

(Wietze Jan maakt deel uit van de werkgroep Klooster aan Zee – MvS)

Gea: het klooster kan hopelijk ook een vorm zijn om God weer meer zichtbaar te maken, meer present in het gewone leven. Of om met Theoloog des Vaderlands Kees van Ekris te spreken: het zwijgen over God moeilijker te maken.

Gea: wat ik zelf breng? In ieder geval 'er zijn'. Meeleven. Gebed. Jammer genoeg staat het vormen van een LEV (Lezen-Eten-Vieren) groep door mijn gezondheidsproblemen nu op een laag pitje. Ik weet niet hoe mijn herstel zal gaan, maar ik houd zeker hoop.

Wietze Jan: het is natuurlijk ook mooi dat jij er bent voor wie iemand zoekt om naar om te kijken, haha.

**Wat is je favoriete Bijbelverhaal of -tekst?**

Er is altijd zoveel om te danken. Ook als dingen moeilijk zijn. Voor mij is Filippenzen 4:6 nu een tekst waar ik heel erg mee leef. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Het geeft mij zoveel vertrouwen dat God dezelfde blijft, ook al veranderen omstandigheden. Ik geloof dat als je blijft danken dat je blik verandert. Zo voel ik dat ook echt.

Wietze Jan: in ons, in mijn leven, gaat onze trouwtekst uit Matteus 6 :25-34 wel heel erg met me mee. Het hele stuk van het zorgeloze leven, en geen zorgen voor de dag van morgen. Leven bij de dag als levenskunst die je leren mag.

Welke droom of gedachte willen jullie de lezer meegeven?

Gea: Wees erbij, wees zichtbaar, want je bent zo nodig. Het is zo belangrijk om gemeenschap te blijven vormen! Er is zoveel moois te vinden en te delen in het leven met God.

Wietze Jan: Het gaat om wat je bent, niet om wat je doet. Laat die gemeenschap niet los!

Met wie wordt de volgende ontmoeting?

Henk Eikelhof omdat hij ons een markante persoonlijkheid lijkt die een verhaal te vertellen heeft.



Van de Kerkenraad

Gemeenteavond Klooster aan Zee

De gemeenteavond van 19 juni stond in het teken van Klooster aan Zee. Verschillende sprekers belichtten de stand van zaken en de keuzes waar we als gemeente voor staan. De keuze werd samengevat in het beeld van een T-splitsing. Gaan we linksaf, dan gaan we door op de oude weg van pot verteren. Een weg die uiteindelijk doodloopt. Er is sprake van sterke vergrijzing, waardoor er minder mensen beschikbaar zijn. De gemeente raakt in zichzelf gekeerd en is uiteindelijk niet echt relevant meer in de samenleving.

Gaan we rechtsaf, dan slaan we een nieuwe weg in van investeren. We maken kennis met nieuwe mensen, spreken ook jonge mensen aan en helpen hen. De gemeente is naar buiten gekeerd met behoud van identiteit en weer relevant in samenleving en dorp. De sprekers lichten toe waarom investeren in Klooster aan Zee tot dit gewenste resultaat kan leiden.

Er is een enorme berg werk verzet door de werkgroep Klooster aan Zee. Er liggen reële mogelijkheden om dit initiatief van de grond te krijgen en uiteindelijk op eigen benen te staan. Het vraagt echter een grote investering, waardoor nauwkeurig onderzoek nodig is om te zien of de PGO dit kan dragen. Dit proces wordt begeleid door financieel specialisten van de classis Delta. Moeilijke keuzes om een deel van de huidige bezittingen (zoals landerijen, vastgoed en beleggingen) te gelde te maken lijken onvermijdelijk.



Wat betreft de locatie zijn er aantal opties, daar kon tijdens de gemeenteavond nog niet veel over gezegd worden. Zodra er meer bekend is, laten we dat uiteraard weten.

De aanwezige gemeenteleden spreken hun steun uit voor het plan, met de kanttekening dat ze wel graag het uiteindelijke voorstel willen zien, voordat dat daar een definitief besluit over genomen wordt.





Vrijwilligersborrel

Na dagen met regen en kou was er op zaterdag 22 juni opeens een dag met mooi weer. Dat kwam heel goed uit voor de vrijwilligersborrel die gepland stond in de kerktuin.

Het woord 'vrijwilliger' moet u zien in de breedste zin van het woord. Want wij vinden dat u niet alleen vrijwilliger bent als u nu iets voor de kerk doet. Het kan namelijk heel goed dat u in het verleden veel gedaan heeft, of dat u van plan bent om in de toekomst iets te gaan doen. Misschien zoekt u zelfs nog naar een goede passende taak.

Eigenlijk was dus iedereen welkom voor een gezellige middag met een hapje en een drankje in de kerktuin. Het was mooi om te zien dat er goed gehoor aan de uitnodiging was gegeven. Ongeveer zeventig mensen waren gekomen.

Het ging er gemoedelijk aan toe. Jan de Rijke zorgde voor de drank, de hapjes waren gemaakt door de leden van de kerkenraad en Myreen had gezorgd voor heerlijke Syrische lekkernijen. Iedereen verzamelde zich rondom de tafels, om bij te praten met bekenden of soms kennis te maken met nieuwe mensen.

Ds. Marijke en Jan namen de microfoon om dank uit te spreken voor alle vrijwilligers. Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen op wat voor manier dan ook betrokken en begaan zijn met onze kerk.

Na het succes van vorig jaar en ook nu weer een mooie middag, lijkt hier een nieuwe traditie te zijn geboren.





Uit de kinderkerk

Insectenhotel in de kerktuin

Het gonst in de kerktuin, niet van de mensen maar van alle insecten die een nachtje in het prachtige insectenhotel willen komen logeren. U heeft hem vast al zien staan, het insectenhotel dat de kinderen van de kinderkerk met elkaar gemaakt hebben.

Bij de start van dit project zijn we begonnen met het lezen van het verhaal van de schepping. In dat verhaal staat dat we van alles mogen genieten maar dat iedereen ook goed voor de aarde moet zorgen. Dominee Marijke had twee hommels meegenomen. Deze konden we van heel dichtbij bekijken met een loep. Wat een prachtige, pluizige diertjes zijn dat! Soms kunnen insecten ook vervelend zijn en daarom vroegen we ons af waarom God deze diertjes ook mee liet gaan op de ark. En hoe gingen de luizen dan bijvoorbeeld mee? In de haren van Noach?!

Om goed voor de kleine dieren te kunnen zorgen is het idee van het insectenhotel ontstaan. De kinderen hebben van huis uit allerlei materialen meegenomen om het hotel mee te kunnen vullen. Stro, bamboe stokjes, bakstenen, kleine takjes, dennenappels. Elk diertje heeft zo zijn voorkeur voor een bepaald plekje. Enthousiast zijn ze aan de slag gegaan, er werd gezaagd, geboord, geverfd, ingericht. De tienerkerk heeft ons ook nog geholpen met wat hand- en spandiensten, erg fijn! Tot slot nog een prachtig sedumdak bovenop, mooie planten eromheen en de opening kon van start gaan.





De opening van het insectenhotel is gedaan door Karin. Zij neemt na heel wat jaren afscheid van de kinderkerk. Nogmaals dank je wel Karin voor jouw inzet en creatieve bijdragen de afgelopen jaren.

Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagd project voor de afsluiting van dit jaar. We zijn heel trots op het resultaat. Dank aan alle lieve helpers!

Neemt u gerust een kijkje bij het hotel als u in de kerk bent geweest, Ze schijnen er goede bedden te hebben en een leuke receptiemedewerkster 😊





Collectes & giften

Opbrengsten

datum	collecte doel	opbrengst
2-juni	Moeders van Oostvoorne	€ 225,77
9-juni	Stichting De Hoop	€ 123,90
16-juni	PKN Doven-pastoraat	€ 155,40
23-juni	KiA Wereld diaconaat Libanon	€ 153,10
30-juni	KiA Wereld diaconaat Moldavië	€ 139,33
	Nacht van de Vluchteling	€ 414,13
	Amnesty International (Tieners)	€ 92,85
7-juli	Stichting Muziekids	€ 160,68
14-juli	Voedselbank Voorne aan Zee	€ 265,06
juni	Diaconie	€ 297,13
juni	Kerk	€ 383,45
juni	Pastoraat	€ 263,57
juli	Diaconie	€ 190,84
juli	Kerk	€ 231,58
juli	Pastoraat	€ 377,85
	Totaal juni en juli	€ 3474,93

Uw collectebijdrage

Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden:

U kunt uw gift overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBANnummer

NL92 RABO 0350 2655 93. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen?

Via de QR-code kunt u eenvoudig uw bijdrage aan de collecte overmaken. U kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op haar rekening en verdeelt deze over de collectedoelen van de zondag. Van uw bijdrage gaat 50% naar de speciale collecte en andere helft wordt verdeeld naar de twee plaatselijke doelen: diaconie, kerk en/of pastoraat.



Duurzame agrarische ontwikkeling in Colombia

De Protestantse Gemeente Oostvoorne steunt de projecten van Kerk in Actie in Colombia. Het bevorderen van duurzame landbouw is een van deze projecten. In de Colombiaanse Choco-regio helpt Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk in Actie, inwoners om via duurzame landbouw hun inkomen te verhogen.

In de afgelopen twee jaar zijn de volgende activiteiten opgezet:

- Drie groentetuinen, waardoor dertig vrouwen hun inkomen kunnen verhogen. De vrouwen zijn getraind in biologische groente-productie en kregen zaden, organische mest, laarzen. Ze beheren de tuin zelf en krijgen waar nodig ondersteuning en advies van Cocomopoca.

- In het dorp La Playa is de installatie voor de verwerking van suikerriet verbeterd. Deze installatie is collectief bezit; iedereen kan deze gebruiken. Door de verbeterde installatie verbetert de kwaliteit van het verwerkte product, zodat het meer geld oplevert. Hiermee wordt het ook voor jongeren aantrekkelijk suikerriet te verbouwen en daarmee een inkomen te verdienen.

- 150 mensen volgden een workshop over het beschermen van het ecosysteem, bijvoorbeeld door minder houtkap, minder (chemisch) afval en minder kunstmest.

- Samen met scholen en kerken is een bewustwordingscampagne opgezet over het belang van het beschermen van het tropisch bos. Onderdeel van de campagne is lobby richting de lokale overheid om het bos beter te beschermen.



Het werk van Cocomopoca kent grote uitdagingen. Deze regio is een van de armste en meest onveilige gebieden van Colombia. De veelal zwarte bewoners worden ernstig gediscrimineerd en het gebied kampt met illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmafia. Dit brengt grote risico's voor de bewoners, maar ook voor de medewerkers van Cocomopoca met zich mee. De betrokkenheid van kerken in Nederland is niet alleen een belangrijke financiële, maar vooral ook een grote morele steun voor de medewerkers van Cocomopoca en de inwoners van de regio.

U kunt dit werk ook steunen door geld over te maken op NL 63 RABO 0350 2541 84 ten name van Kerk in Actie PGO.



Impressie van de regio



Van het jeugdwerk

Een terugblik op het ROT-kamp

Het is de toon die de muziek maakt; in harmonie. Dit was het thema van de liturgie voor het ROT-kamp. Voor de derde keer mocht ik, Annette Maassen, de zondagsdienst doen. Toen ik aankwam, voelde ik me er zelfs al een beetje thuis. En Charlotte Olieslagers was er deze keer bij

Vooraf heb ik overlegd met met Jens van Geest, lid van de lit.cie. (liturgiecommissie) en draagt zorg voor de zondag, Rick Stolk en Rosa de Bruin. De zondagactiviteiten op ROT-kamp hebben allemaal te maken met de liturgie. Dat stemmen we dan even met elkaar af, een overleg aan de keukentafel als het ware. Dit jaar was het algemene thema 'muziek' en het thema voor de dienst was 'harmonie'. De voorbereiding hiervoor neemt altijd wel wat tijd in beslag, maar dat levert ook wat op.

De zondagsdienst

Daar kwamen ze dan binnen, zestig kinderen en de begeleiding. In een kleine ruimte namen ze plaats op oranje picknickbankjes. Vol verwachting naar wat er zou gaan gebeuren. Na het aansteken van de kaars en het drempel-

gebed hebben we gesproken over wat het spreekwoord 'het is de toon die de muziek maakt' betekent. En dat dat ertoe doet dat je harmonie, een goede sfeer, wilt hebben. Maar harmonie is ook dat de tonen bij elkaar passen, anders krijg je een vals muziekstuk. Daarover straks meer.

Instrumenten in de Bijbel

Snaar instrumenten; lier, harp, luit



Slaginstrumenten; cimbaal en trommel



Blaas instrumenten ; fluit, dubbelfluit, trompet en ramshoorn



En we kennen ook al lange tijd het orgel in de kerk





We zongen eerst het lied 'Iedereen is anders', gekozen bij stemming en hebben we teksten uit de Bijbel gelezen waar muziekinstrumenten in voorkomen. Deze lieten we via de beamer zien. Natuurlijk mochten de kinderen aanwijzen welke instrumenten bij de tekst hoorden. De luit, harp, lier, cimbaal, trommel, fluit, dubbel-fluit, trompet en ramshoorn. Welk instrument niet in de Bijbel voorkomt is het kerkorgel, maar die kan wel klinken als veel instrumenten.

Waar vinden we teksten in de Bijbel over muziek

- Genesis 4 Over Jafat de zoon die als eerste handelden in muziekinstrumenten
- Leviticus 25 Over de opdracht van God aan Mozes over het instellen aanbatsjaar en jubeljaar
- 2 Samuel 6 Toen David met 30.000 mans de ark van God greg helen
- Jeremia 31 Toen God zec voor elke stam in Israel van God te zijn
- Daniel 3 Toen koning Nabukadnessar een goeder beeld liet maken



Als er ergens in de Bijbel staat hoe belangrijk muziek is, is dat wel in het verhaal over David en koning Saul. De kinderen luisterden vol aandacht. En toen was het tijd om zelf een muziekstuk te maken. Hoe dat ging lees je hieronder. Het was een daverend succes. Wat een teamwork, wat een harmonie.

Na het laatste lied, de Heer is mijn herder (toegedicht aan David) en het uitspreken van een zegen was de dienst voorbij. Weer heel leuk om te doen en wie weet ben ik er volgend jaar weer.

Tijd voor interactie!

Bij een dienst voor kinderen hoort natuurlijk veel interactie. Zo hebben we met zijn allen geklapt op de maat om harmonie te krijgen. Maten zijn zoals lettergrepen en dat deden we met de volgende woorden:

God = klap 2,3,4

Je-zus = klap, klap, 3 4

Hei-li-ge Geest = klap klap klap klap

We oefenden dit eerst, daarna maakten we drie groepen en klaptten we in de maat tot we de harmonie hadden. Dat klonk goed. Ook probeerden we het in canon. En raad eens, dat klonk ook heel goed. Wat een vrolijke sfeer hadden we!

De collecte

De collecte was dit jaar voor 'Muziekkids'. Een organisatie die zorgt voor een muzikale pleister bij zieke kinderen.

Annette Maassen





Kerkdiensten

Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

Let op: met ingang van 6 oktober beginnen de kerkdiensten om 10.00 uur.

Collectes

Zondag 25 augustus 09.30 uur ds. Marijke van Selm	liturgische kleur groen	Diaconie Kerk KiA Werelddiaconaat
Zondag 1 september 09.30 uur ds. Piet Schelling	liturgische kleur groen	Diaconie Kerk PKN Missionair Werk
Zondag 8 september 09.30 uur ds. Marijke van Selm	Schrift en Tafel liturgische kleur wit	Avondmaalsproject Pastoraat Kerk
Zondag 15 september 09.30 uur ds. Marijke van Selm	Startzondag liturgische kleur groen	Diaconie Kerk PKN Jonge Generaties
Zondag 22 september 09.30 uur ds. Marijke van Selm	liturgische kleur groen	Pastoraat Diaconie KiA Zending
Zondag 29 september 09.30 uur ds. Marijke van Selm	liturgische kleur groen	Kerk Pastoraat PKN Missionair Werk
Zondag 6 oktober 10.00 uur ds. Marijke van Selm	m.m.v. de cantorij liturgische kleur groen	Diaconie Kerk KiA Werelddiaconaat
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. Marijke van Selm	Bevestiging ambtsdragers liturgische kleur groen	Pastoraat Diaconie KiA Werelddiaconaat
Zondag 20 oktober 10.00 uur ds. Marijke van Selm	liturgische kleur groen	Kerk Pastoraat KiA Werelddiaconaat



Van de Kerkenraad

Startweekend - save the date

De zomervakantie is weer voorbij en ook in de kerk starten we met een nieuw seizoen. Het startweekend is op 21 en 22 september.

Zaterdag 21 september is er in de middag een leuke activiteit voor de kinderen. De leiding van de kinderkerk zal de kinderen hierover informeren. Om 16.00 uur is iedereen welkom in de tuin van de kerk voor een gezellig samenzijn en om lekker met elkaar te eten. Komt u ook gezellig? We hopen met veel ouderen, jongeren, kinderen en alles wat daar tussenin zit te genieten van heerlijke pizza's!

Zondag 22 september is de startdienst. Ds. Marijke en Charlotte gaan voor in deze dienst en ook gemeenteleden zullen hun inbreng hebben in de dienst. Combo Eljakim verleent muzikale medewerking. Het belooft een mooie feestelijke dienst te worden. Ook hier hopen we iedereen weer te ontmoeten.

Noteert u 21 en 22 september in uw agenda?

**Startweekend:
zaterdag
21 september**

**Welkom vanaf
16.00 uur in
de kerktuin**

**I.v.m. de inkopen
graag vooraf
aankomen!**



Opgeven voor de maaltijd kan via e-mail: scriba@kerkoostvoorne.nl
of noteer uw naam op de lijst die in de kerk ligt.



Van de tieners

Het (nieuwe) kerkelijk jaar van de tieners

We kijken weer terug op een mooi jaar in de tienerkerk. Zo hebben we onder andere deelgenomen aan Sirkelslag, is er een dropping geweest, hebben we een mooie actie georganiseerd voor de Nacht van de Vluchteling en is er in de tienerdiensten veel besproken en ondernomen.

Ook aankomend kerkelijk jaar mogen wij weer met een fijne groep tieners van start. Ben of ken je een tiener die wil aansluiten, wees welkom! Stuur voor meer informatie een mailtje naar jeugd@kerkoostvoorne.nl.

De tieners zijn uiteraard van harte welkom op het startweekend. Op een later moment zullen wij voor de tieners nog een activiteit organiseren om het kerkelijk jaar af te trappen. Hieronder staat de planning van de tienerdiensten voor 2024-2025 (onder voorbehoud).

Datum	Dienst
Zaterdag 21 september	startweekend
Zondag 22 september	kerkdienst startzondag
Zondag 20 oktober	reguliere tienerdienst
Zondag 17 november	reguliere tienerdienst
Zondag 24 november	bijzondere dienst Kees Posthumus
Zondag 15 december	reguliere tienerdienst
Woensdag 25 december	kerkdienst eerste kerstdag
Zondag 19 januari	reguliere tienerdienst
Zondag 16 februari	reguliere tienerdienst
Zondag 23 maart	reguliere tienerdienst
Zondag 20 april	kerkdienst eerste paasdag
Zondag 18 mei	reguliere tienerdienst
Zondag 8 juni	Pinksteren
Zondag 22 juni	laatste reguliere tienerdienst voor de zomer
Datum nog te bepalen	slotbarbecue





Van de twintigers

Belijdenis

Vanaf deze editie zullen ook de twintigers een plekje in het kerkblad innemen. Want, hoewel we niet altijd zichtbaar zijn, ze zijn er zeker! En dit jaar hopelijk steeds weer een beetje zichtbaarder. De titel geeft daarover al iets weg. De twintigers hebben een bijzonder en betekenisvol (kerkelijk) jaar achter de rug. Ook komend jaar blijven we onze maandelijkse maaltijden en gesprekken voortzetten. Hoe dat dan gaat en wat er op én boven tafel komt, daar kunt u meer over lezen in de volgende editie van Vertel!

Maar er staat nog iets moois op de planning: Zoals u wellicht eerder heeft gelezen, zijn we ontzettend dankbaar en enthousiast dat een aantal van onze twintigers heeft aangegeven komend jaar belijdenis te willen doen. Dit kwam eigenlijk heel spontaan naar voren in onze gesprekken. Ik, Charlotte, ben een van hen en hoop ook belijdenis te gaan doen.

Na de zomer gaan we samen op reis, een interactieve reis vol ontdekkingen. We weten nog niet precies hoe en wat, maar we zijn er



vooral op gericht om dit samen te beleven. De belijdenis zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in de paasnacht of op eerste paasdag. Laat dit duidelijk zijn: leeftijd speelt geen rol. Er is nog alle ruimte om mee te doen. En daarmee ook voor vragen, twijfel en leren. Van én met elkaar. Welkom!

Dus, als u met ons deze reis wilt maken of er meer over wilt weten, aarzel dan niet om contact op te nemen met mij, Charlotte Olieslagers (charlotte@kerkoostvoorne.nl) of met dominee Marijke van Selm (predikant@kerkoostvoorne.nl).

Wij horen graag van u!

Varensgezellen

Op het water van vandaag
varen wij toekomst tegemoet
met achter ons het schuimspoor van verleden

wat is voorbij keert niet terug
wordt opgenomen en verdwijnt
in het kielzog van de tijd

bij nacht en ontij gaan wij voort
zolang het ons gegeven is
blijven wij bij elkaar aan boord

dat we niet zullen stranden
voortijdig onverhoopt

maar in de dagen die nog komen
elkaars thuishaven zullen zijn
waar we behouden landen

Kees Hermis





Wij gedenken

In memoriam Catharina Visser - Haitsma

Op 9 juli is overleden Catharina (Tiny) Visser - Haitsma in de leeftijd van 88 jaar.

Tiny werd geboren in Tjerkwerd, een klein dorpje bij Bolsward, als oudste dochter in een gezin dat uiteindelijk uit zeven kinderen zou bestaan. Ze groeide op in Koudum waar ze al jong betrokken werd in de zorg voor het huishouden. Spijtig genoeg kon ze daardoor, ondanks haar goede verstand, niet doorleren.

Al jong leerde ze Ab kennen. Eenmaal getrouwd voeren ze een poosje op een rijnaak met dochter Pia. Maar na een ernstige aanvaring ging Tiny op de wal wonen en vond Ab werk bij Mobil Oil. Zo kon het gezin, na de geboorte van zoon Jos, naar Hoogvliet en later naar Geervliet verhuizen.

Tiny was gastvrij en haar hele leven kerkelijk betrokken. Zo was ze vele jaren scriba. Soms zei ze hoe belangrijk ze het vond om te bidden. Maar de laatste jaren, toen haar geestelijke vermogens afnamen, waren zwaar voor haar en voor haar omgeving.

Na een verdrietige periode van worsteling en afnemende krachten is ze gestorven, omringd door goede zorgen van haar man Ab en haar familie.

We gedenken Tiny Visser – Haitsma met eerbied en respect.





Cursus TVG

Verdieping en toerusting vanuit de Bijbel

📍 REGIO ZUID HOLLANDSE EILANDEN / ZEELAND / NW BRABANT

- Hoe lees ik de Bijbel en wat betekenen deze teksten voor mij?
- Wat leren we uit de kerkgeschiedenis?
- Dogmatiek, wat heb ik daar nu aan?
- Hoe betrek ik de Bijbel op mijn leven?
- Hoe voer ik een geloofsgesprek? Hoe kan ik met de Bijbel iemand pastoraal begeleiden?
- Gelovig zijn in een seculiere samenleving, hoe doe ik dat?

Wanneer:

11 september 2024 t/m 9 april 2025

Woensdagavond van 19:00 – 21:45

Rooster van 6 weken les en 3 weken lesvrij rond dankdag, kerst en biddag

Locatie: Middelharnis

Kosten: €250 p.p.

Voor 22 les-avonden excl. boeken

Studenten €125; echtparen €375; incl. koffie/thee

Zijn de kosten te hoog?

Neem dan contact met ons op.



Ds. N.A. Donselaar
is predikant van Nieuw Rijsenburg en docent Ethiek.



Ds. S.A. Doolaard
is emeritus predikant in Kapelle en docent Dogmatiek.



Ds. P.L. de Jong
is emeritus predikant en docent missiologie en oecumenica



Ds. J.C. Klein
is predikant en docent Nieuwe Testament.



Ds. G.J.H. Vogel
is ziekenhuis predikant in Dirksland en docent Praktische Theologie.



Ds. A. Vastenhoud
is predikant in Middelharnis en docent Oude Testament.



T. Grinwis
Secretariaat van de TVG cursus locatie Middelharnis.



Ds. A.L. Molenaar
is predikant in Bruinisse, docent kerkgeschiedenis en cursusleider

Vragen, info en aanmelden:

Ds. A.L. Molenaar

✉ a.l.molenaar@outlook.com

📞 of 📞 06 19879900

Secr. Dhr. T. Grinwis

✉ cursustvgmiddelharnis@gmail.com

📞 of 📞 06 12285061

0167 681980





Bijzondere kerken

Sint-Petrusbasiliek in Oirschot

Als ik een andere stad of dorp binnenrijd, gaan mij ogen altijd op zoek naar de kerk. Daar is vaak het centrum van die plaats. De kerk is een mooi ankerpunt tijdens een wandeling. En als de kerk dan open is, ga ik altijd even naar binnen. Ik voel daar de kracht, krijg weer rust en geniet van de sfeer en architectuur. En steek een kaarsje aan voor de mensen die ik zo ontzettend mis. Het maakt mij niet uit of het een sobere kerk is of juist met veel pracht en praal.

Zo staat er in Oirschot de prachtige Sint-Petrusbasiliek. Toen ik de toren van de kerk boven de bomen zag uitsteken, voelde ik mij helemaal thuis. Deze kerk heeft namelijk twee torens: een stompe toren en één met een ui. Dit deed mij denken aan de Sint-Catharijnekerk in Brielle en onze eigen kerk in Oostvoorne. De samenwerking die er al is tussen deze twee kerken, werd hier wel heel duidelijk uitgebeeld.

Christine de Vos

Bent u - waar dan ook ter wereld- een bijzondere kerk tegengekomen en wilt u dan met ons delen? Stuur dan uw verhaal met een foto van de kerk naar kerkblad@kerkoostvoorne.nl.





Op de agenda

Kerk, kunst en kitsch

Drie mooie leerhuisavonden in het najaar

Ook dit seizoen bieden de gezamenlijke kerken van Brielle, Rockanje en Oostvoorne weer een serie mooie lezingen aan in de Sjoel van Brielle. Het thema van dit najaar is 'kerk, kunst en kitsch'. Woorden als werelden, waartussen in de diverse lezingen prachtige bruggen zullen worden geslagen. Want de kerk raakt aan zoveel terreinen in het leven, en er zijn zoveel beeldende raakvlakken om ons over te verwonderen.

De aftrap wordt gegeven door Jan de Rijke, bestuurslid van kringloopwinkel Het Vervolg in Oostvoorne, waar met regelmaat bijzondere voorwerpen binnengebracht worden. Jan is een van de mensen die meer over een onbekend object probeert te achterhalen en ook zijn best doet om het op een passende plek terecht te laten komen. Zoals de kazuifel met toebehoren, die na zorgvuldig zoekwerk geschonken werd aan het bisdom Rotterdam. Jan kan smakelijk vertellen over vele vreemde en unieke voorwerpen die dankzij zijn bemoeienis een tweede leven tegemoet zijn gegaan, soms over de hele wereld.

De tweede avond is er een inleiding over Bijbelse en religieuze motieven in de schilderkunst, door ds. Jaap Vlasblom. In zijn eigen gemeente Spijkenisse gaf hij al boeiende lezingen over christelijke thema's in het werk van o.a. Rembrandt, Caravaggio, Dürer en Manessier. Hij zal ons niet alleen meenemen in een verhaal, maar ook in een manier van kijken.

De derde avond vertelt ds. Eibert Kok uit Brielle ons over de bouwkunst van kerken door de eeuwen heen. Aan de manier waarop kerken gebouwd en ingericht zijn, is mooi te zien wat mensen geloofden, wat centraal stond in de beleving, hoe belangrijk de kerk was in de samenleving en nog veel meer! Ontdek de betekenis van de bouw en inrichting van onze kerken.

De lezingen zijn gratis bij te wonen en beginnen om 20.00 uur.

Plaats: Sjoel Brielle, Turfkade 16

Data

Woensdag 25 september	Jan de Rijke
Woensdag 23 oktober	ds. Jaap Vlasblom
Woensdag 20 november	ds. Eibert Kok



Anbetung der Könige
Albrecht Dürer (Nuremberg 1471 - 1528)



Uit de pastorie

'Heb je nu gemerkt dat ik in de afgelopen maanden drie modules van mijn opleiding gevolgd heb, met bijbehorende studiebelasting', vroeg ik aan onze scriba. 'Nee, eigenlijk niet', zei ze. Zelf heb ik ook het gevoel dat het tot nu toe min of meer tussendoor gegaan is. En dat het wel tijd gekost heeft (uiteraard), maar ook veel energie gegenereerd in de vorm van mooie artikelen en inzichten. Sommige daarvan kwamen weer terecht bij de kerkenraadsleden en de mensen van de werkgroep Klooster aan Zee. Dus vooralsnog levert het meer op dan ervoor wordt ingeleverd. Of het zo blijft dat niemand iets merkt van de tijdsinvestering die deze opleiding 'Kerk naar buiten' (voor meer inhoudelijke info zie vorige nummers van Vertel!) vereist, is nu wel de vraag. Vanaf eind september ben ik een tijdje wekelijks in Doorn of Utrecht voor één of enkele dagen. Dat heeft voor mijn werk in de gemeente uiteraard consequenties: ik kan niet alles doen wat ik normaal zou doen. Gelukkig is ons pastorale team weer (meer dan) op sterkte en vertrouw ik erop dat u niet vergeefs een beroep op ons doet (maar dat moet u dan ook wel doen; een beroep op ons, want als wij niet weten dat u ons nodig heeft, kunnen we er ook niet voor u zijn).

Het is mooi om te zien dat ook voor Charlotte Olieslagers de inzichten en de ervaringen groeien. Ze is nu een jaar met haar studie en haar werk bij ons bezig (nog altijd in combinatie met twee dagen leerkracht basisonderwijs) en haar plaats in onze gemeente is niet meer weg te denken. Voor mij is het een groot geschenk om zo'n fijne energieke collega te hebben en met haar mee te mogen wandelen op haar weg naar kerkelijk werker. Het komende jaar zal dat

in ieder geval ook betekenen dat ze een aantal keren een dienst voorbereidt en leidt, te beginnen met de startzondag op 22 september. Maar ook pastoraat staat op het curriculum voor dit jaar. En door alles heen groeit de rust en het vertrouwen in de invulling van haar eigen rol. Ik weet dat ik voor velen spreek als ik zeg dat aan onze kant dat vertrouwen er allang is.

Zo wordt er veel geleerd (en soms ook afgeleerd) in onze gemeente en niet alleen door uw voorgangers! We verheugen ons op een nieuw kerkelijk seizoen, met zovelen die week na week betrokken zijn bij onze gemeente én met alle nieuwe mensen en initiatieven die zich aandienen. Dat we blijvend gezegend mogen zijn door Hem naar wie wij heten!

Ds. Marijke van Selm





Klooster aan Zee

We zijn, naast heel veel concrete en praktische zaken (een stichting in het leven roepen, netwerken, marketing, bedrijfsplannen maken en financieringsmogelijkheden onderzoeken) ondertussen ook bezig met nadenken over programmering. Om preciezer te zijn: nadenken over waarmee we van start zouden kunnen gaan. Inmiddels hebben we al contacten gelegd met mensen die een groep zouden kunnen leiden over zinvol ouder worden, over rouw en verlies en over leidinggeven. En met de connecties die we nu hebben, zou ook een muziek/zang-weekend geprogrammeerd kunnen worden. Nog los van de expertise die we zelf in huis hebben op het gebied van wandelcoaching en stiltewandelingen, en kunstzinnige werkvormen. Zo groeit langzaam het aanbod van ons klooster naar een eerste invulling toe. Waarbij we met nadruk zeggen: een eerste. Want we gaan ervan uit dat er zich in de loop van de tijd mogelijkheden zullen aandienen die we nu nog niet overzien, en dat we ook vraaggestuurd zullen gaan werken. Denk bijvoorbeeld aan de behoefte aan een programma om met een burn-out om te gaan, stilte- of bezinningsdagen rondom thema's als eenzaamheid of persoonlijke groei.

De insteek voor dit moment is dat we een aantal programma's ontwikkelen waar we te zijner tijd mee kunnen starten. Dit in afwachting van het

moment waarop we u meer kunnen vertellen over tijd en plaats (wat helaas nog op zich laat wachten).

Een van de dingen die in de brainstorm opweldde was een 'juttersvondstenweekend'. In de dienst van zondag 4 augustus werd de mogelijke inhoud van zo'n weekend een beetje uitgewerkt, door wat te mijmeren over wat voor soort dingen we dan zouden jutteren, aan het strand, en wat dat in de verwerking in het klooster teweeg zou brengen. Het was niet moeilijk om daarmee bij de grote vragen uit te komen; leven en dood, leugen en bedrog, herinneringen en dromen. Voor wie mee wil dromen: luister de preek terug en laat je gedachten gaan.

Naast alle voorbereidende plannen voor in het kloostergebouw-als-het-er-eenmaal is, zijn er ook een aantal concretere voornemens die we nu al in de kerkzaal kunnen organiseren. Een daarvan is een ontmoetingsdag rondom verlies en rouw die gepland staat voor zaterdag 2 november. Meer informatie volgt binnenkort via nieuwsbrief en website; u kunt zich alvast aanmelden via ondergetekende. Daarnaast overwegen we ook om in het nieuwe jaar te starten met een dagelijkse dagopening/morgengebed in de Dorpskerk. Ook hierover volgt in de volgende Vertel!'s meer informatie.

Zo wordt achter de schermen op verschillende terreinen (zoals ook elders te lezen in het bericht vanuit de kerkenraad) naar ons mooie Klooster-initiatief toegewerkt. Letterlijk op hoop van (en in vertrouwen op) zegen.

Namens de werkgroep Klooster aan Zee
Ds. Marijke van Selm





Het Vervolgverhaal

Bij kringloopwinkel Het Vervolg worden soms bijzondere voorwerpen aangeleverd. In deze rubriek nemen we zo'n item onder de loep.

Het NIOD-bijbeltje

Op een dag kwam bij kringloopwinkel Het Vervolg een op het eerste gezicht gewoon bijbeltje binnen. Het was oud en veel gelezen en viel daardoor zowat uit elkaar. Wat opviel was dat er op de lege pagina's van alles geschreven was in de periode 1939-1945, in oorlogstijd dus. Opmerkelijk was dat het namen van diverse zigeunerkampen bevatte met data: Zigeunerkamp Ommen 29 Juli 1940, Zigeunerkamp Varsseveld I 6 aug 1941, Holten Platvoet II 1943, kamp HUKA 1944 en Ruigeveld 1945. En daarbij ongeveer 68 handtekeningen en namen, de meeste goed leesbaar. Het moet een moeilijke tijd geweest zijn, want men sprak elkaar moed in met diverse Bijbelteksten, zoals: "Zie, ik ben met u al de dagen", Mattheüs 28: 20.

Het is alom bekend dat zigeuners, zoals de Roma en Sinti, het zwaar te verduren hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werden net als de Joden op grote schaal opgepakt, en afgevoerd naar vernietigingskampen.

Het bestuur realiseerde zich dat dit bijbeltje wel eens een belangrijk oorlogsdocument kon zijn en besloot het daarom aan te bieden aan het NIOD.

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam is een kennis- en informatiecentrum over oorlogen, de Holocaust en andere genociden. Het NIOD reageerde als volgt:

"Het bijbeltje met handtekeningen dat u aanbiedt zouden wij graag opnemen in onze collectie. Ons doel is om het te conserveren in onze geconditioneerde archiefruimte en te ontsluiten voor (wetenschappelijk) onderzoek."

Deze reactie vulde onze met gepaste trots, omdat we op deze manier een kleine bijdrage hebben kunnen leveren aan de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog.





Dé moeders van Oostvoorne met het hart voor kinderen en hun moeders

Dit jaar hebben we als Avondmaalproject 'De moeders van Oostvoorne' die we ondersteunen. Iedere keer dat we het Heilig Avondmaal vieren, is er de mogelijkheid om hier extra geld aan te geven tijdens de dienst.

'De moeders van Oostvoorne' is een initiatief dat door een aantal moeders ontstaan is om kinderen die het niet makkelijk hebben en rond de armoedegrens moeten leven, een hart onder de riem te steken. Zo maken ze verjaardagspakketten voor stichting Pameijer. Zij zorgen dat de kinderen die bekend zijn bij hen een verjaardagspakket krijgen. Vanuit Pameijer krijgen de moeders het aantal pakketten door en ook over leeftijden en geslacht. 'De moeders van Oostvoorne' maken prachtige pakketten van met bijvoorbeeld cadeautjes, maar ook traktaties, slingers, ballonnen, diverse drankjes, taartmix op waterbasis, chips en snoepjes. Kortom; alles om er een echt feest van te maken voor ieder kind.

LINDA Foundation en Sinterklaas

Ook hebben ze een aanvulling gedaan voor de pakketten voor de LINDA Foundation voor kinderen in de gemeente Voorne aan Zee. Deze aanvulling bestond uit speelgoed dat een tweede kans krijgt, maar ook voor de jongeren verzorgingsmateriaal zoals deodorant, douchegel etc.

Met dit warme weer waar we nu in zitten zijn de moeders zich al aan het voorbereiden op het sinterklaasfeest. De voorbereiding voor het feest van Stichting Sint op De Ameland zijn in

volle gang. De Ameland is een partyboot waar het sinterklaasfeest gevierd gaat worden. Voor de derde keer verzorgen 'De moeders van Oostvoorne' 100 cadeaupakketten voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar.

Net geboren en geen luiers hebben

Verloskundigen doen ook een beroep op 'De moeders van Oostvoorne' voor noodpakketten. Het is soms ver van ons bed, maar met dit soort berichten realiseer ik mij direct dat armoede zo dichtbij kan zijn. 'De moeders van Oostvoorne' zorgen voor o.a. speelgoed, luiers, billendoekjes, shampoo, wasgeld, sudocrem en nog meer.

'De moeders van Oostvoorne' kan onze hulp goed gebruiken door een donatie te doen tijdens het Heilig Avondmaal, maar mocht u nog ideeën voor ze hebben om een project te organiseren wat het hele jaar hun aandacht zo goed kan gebruiken, dan willen ze ook graag daarbij helpen.

Als ik hun verhalen hoor, ben ik trots op wat deze groep vrouwen allemaal voor werk verzet omdat ze de medemens belangrijk vinden en een zwak voor kinderen hebben. Met recht dus Dé moeders van Oostvoorne.

De Diaconie beveelt deze organisatie van harte aan en hoop ik dat we hen begin volgend jaar een mooi bedrag mee kunnen geven om meer goed werk te doen.

Namens de Diaconie,
Regina Eggink-Stolk



Van het College van Kerkrentmeesters

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Zoals elk jaar heeft het College van Kerkrentmeesters in januari alle leden van 18 jaar en ouder gevraagd om een bijdrage voor onze kerk. Er zijn 606 brieven/e-mails verstuurd. Helaas hebben we van 411 leden nog niets gehoord.

Om uw kerk financieel gezond te houden en verder te bouwen aan een krachtige gemeente vragen wij u een steentje bij te dragen. Heeft u nog niet gereageerd? Ook uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

Het rekeningnummer is NL11 INGB 0000 178690 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Peter Eggink
Bijdrage Administrateur
E-mail : ba@kerkoostvoorne.nl
Tel.: 06-4783 2489



Jaarrekening ter inzage

Een van de verantwoordelijkheden van een kerkenraad is het zorgen voor goed beheer. Daarbij past een goede en transparante financiële verslaglegging door middel van een jaarverslag en jaarrekening.

De overheid eist dat in het kader van de ANBI-wetgeving instellingen, dus ook kerken, inzicht geven in de herkomst en bestedingen van de financiële middelen. Op de volgende pagina's kunt u de jaarrekening van 2023 lezen.



3.2 Staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	96.600	106.279	98.626
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	39.200	41.821	41.400
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	40.000	35.933	37.484
Opbrengsten levend geld	81.000	85.753	87.441
Totaal baten A	256.800	269.786	264.951
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	33.700	45.965	21.206
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	13.300	36.104	35.786
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	3.659	2.937	3.799
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	104.000	99.332	96.409
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.500	9.889	5.343
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	10.900	10.906	8.899
Salarissen en vergoedingen	18.000	32.926	50.628
Kosten beheer, administratie en archief	13.400	16.783	22.112
Rentelasten/bankkosten	9.500	10.385	9.636
Totaal lasten A	215.959	265.227	253.818
Operationeel resultaat (A)	40.841	4.560	11.133
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	328.697	-106.505
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	328.697	-106.505
Resultaat verslagjaar (A+B)	40.841	333.257	-95.372
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	286.329
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	4.810
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-534.187	-179.824
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-2.329
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-534.187	108.986
Resultaat naar Algemene reserve (D)	40.841	-200.930	13.614

2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Toelichting jaarrekening 2023 bij de aanmerkelijke afwijkingen t.o.v. de jaarrekening 2022 en de begroting 2023.

Toelichting operationeel resultaat:

Het operationeel resultaat over het boekjaar 2023 is uitgekomen op een batig saldo van € 4.560,-- Dit is € 6.573,-- lager dan het boekjaar 2022.

OPBRENGSTEN en BATEN

De baten uit onroerende zaken waren wat hoger doordat de kerk vaker verhuurd werd en door de indexatie van de huren. De opbrengst uit levend geld was wat lager, doordat de vrijwillige bijdragen circa € 1.500,-- minder waren en de opbrengst van het kerkblad circa € 850,-- minder was. Daarentegen was de opbrengst van de collecten circa € 1.200,-- meer, dit is veroorzaakt door het collecteren met een QR-code en het overmaken op de bankrekening van de diaconie.

UITGAVEN en KOSTEN

De kosten van de kerkelijke gebouwen waren aanzienlijk hoger, doordat het stucwerk van de gevels van de kerk aan de buitenzijde werd gerepareerd en gewil. Ook de kosten van energie waren hoger. Bij de pastorie is de tuinmuur aan de voorzijde vervangen alsmede enige ruiten.

De kosten overige niet kerkelijke eigendommen zijn weliswaar nagenoeg gelijk aan de kosten van 2022, maar met die kanttekening dat er een dotatie is opgenomen van € 30.000,-- t.b.v. het repareren van de achtergevel/serre van Kerkplein 14. Dit verklaart ook het hogere bedrag dat is opgenomen in de begroting. (**Opmerking: in de begroting is een bedrag van € 13.300 voor 2023 begroot en dat is niet hoger**)

De kosten van het pastoraat zijn wat hoger omdat circa € 4.000,-- is betaald voor de kerkelijk werker. De bijdrage aan de centrale kas predikantstraktementen was in het 1e kwartaal minder door het onbetaalde verlof van onze predikant. Daartegenover stonden voor de vervanger nagenoeg dezelfde kosten.

De kosten van de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten was hoger door de kosten van de gezamenlijke Pinksterdienst en de kosten van de orgelconcerten. Ook werd de declaratie betaald voor de weeksluitingen van 2021, 2022 en 2023.

Salarissen en vergoedingen was aanmerkelijk lager dan in 2022, omdat in dat jaar een éénmalige betaling werd gedaan aan een organist, voor het beëindigen van het vaste dienstverband.

Kosten beheer, administratie en archief: in 2022 was een post verwerkt van circa € 9.000,-- voor een externe adviseur. In 2023 waren de kosten van het kerkblad circa € 2.000,-- hoger en werd voor het bezoeken door de kerkenraad van een klooster € 2.300,-- betaald.

Het bedrag onder incidentele baten betreft de herwaardering van de onroerende zaken en de waardestijging van de effecten.

De totale uitkomst van de Algemene reserve over het boekjaar 2023 bedraagt € 2.051.516 na verwerking van het resultaat ad -€ 200.930 (resultaat verslagjaar / mutaties bestemmingsreserves).



Protestante Gemeente Oostvoorne

Postadres

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne

Bezoekadres

Kerkplein 1, 3233 AR Oostvoorne
tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl
E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl
diaconie@kerkoostvoorne.nl

Bankgegevens

Protestantse Gemeente Oostvoorne
IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne
IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne
IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84





Adresboek

Predikant

Ds. Marijke van Selm
Hoflaan 29
3233 AN Oostvoorne
Tel. 77 00 40 / 06-4166 4516
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant

Ds. Helene Perfors
Tel. 41 67 51 / 06-5367 9265

Kerkelijk medewerker

Charlotte Olieslagers
Tel. 06-1759 5674
charlotte@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter kerkenraad

Jan de Rijke
Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Scriba

Ingrid Langbroek-Voogt
Tel. 66 99 77
scriba@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Diaconie

Regina Eggink-Stolk
Tel. 70 02 41

Financieel administrateur diaconie

Liesanne de Rijke-Amesz
Tel. 77 48 70

Jeugdouderling

Annette Maassen
jeugd@kerkoostvoorne.nl

Pastoraal team

Pastoraal ouderling
Wilma de Koning
Tel. 84 61 75

Pastoraal werkers

Maartje Bergwerff
Tel. 48 21 78

Inge Bouman
Tel. 06-5239 3339

Nieuw ingekomen leden

Sjanie Verhulp
Tel. 48 50 79
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Kerkrentmeesters

Hans Hofstede
Tel. 06-5583 4308

Penningmeester

Gerard v.d. Hoek
penningmeester@kerkoostvoorne.nl
Tel. 06-1033 0820

Ledenadministratie

Esther van Driel-Luijendijk
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening

Adrie Herlaar-van Marion
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Koster

Judith van Balen-Doolaar
Tel. 48 42 15



Vrede



KiK

In het zaaltje gonst het van de vakantie verhalen. Het tienerkoor begint het seizoen met een gezellige avond. Er staan koeken en baksels klaar. De muizen, verstopt achter het gordijn, proeven alvast wat kruimels. Dirigent John staat op: "Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Gezelligheid, daar draait het hier om! Daarbij hoort een spel. Na de eerste taartronde mogen jullie twee groepjes vormen. Elk groepje gaat een rap maken over VREDE. Van de winnende rap maken we de toegift bij onze eerste optreden dit jaar!" "Yeeeh!!" roepen de tieners enthousiast. Maar dat gaat vooral over de taart. Een tijdje later zorgt dirigent John voor een beat en mag de eerste groep beginnen. Met felle blik rappen ze:



Dan mag de andere groep. Die klinkt veel liever:



Ze klappen heel hard voor elkaar. Groep één vindt zichzelf de beste omdat je boóos moet zijn op oorlogmakers. Groep twee vindt zichzelf de beste omdat vrede van God komt. Het wordt bijna ruzie. Dirigent John heeft het moeilijk. Dan zegt hij: "Luister. De eerste rap gaat over heilige woede. De tweede rap over hoop. Ze zijn EVEN GOED en hebben elkaar nodig! We doen ze allebei!" Dat doen ze. Onder het gordijn swingen de muizen mee.

Maak vredeskoekjes

September is een maand waarin de Vredesweek wordt gehouden. Dit jaar van 14 t/m 22 september. Hoe kun je aandacht besteden aan vrede? Door gebed, gesprek, door contact met gevluchte mensen. Door liedjes te zingen en verhalen te vertellen. Door zelf vrede te maken waar ruzie is. Om de zoetheid van vrede uit te beelden kun je vredeskoekjes bakken. Simpel en in een vorm die iets vertelt. Wat vind je van een hartvorm? Hier een recept voor uitsteekkoekjes! Deel ze vooral uit!



Wat je nodig hebt:

- 125 gram koude boter
- 200 gram bloem
- 100 gr suiker
- mespuntje zout
- 1 ei



1. Meng bloem, suiker en zout in een kom.
2. Leg de boter erin en snijd die (met twee messen) erdoorheen.
3. Klop het ei los en giet het erbij.
4. Meng en kneed nu alles vlot tot een deegbal. Maar kneed niet langer, het is geen klei 😊.
5. Laat het deeg rusten in de koelkast, 30 minuten. Warm de oven voor tot 180 graden.
6. Strooi bloem uit op je werkblad. Rol het deeg uit tot ongeveer een halve cm dik.
7. Snij er met een koekvorm harten uit. Leg die op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze 8 tot 10 minuten. Laat ze afkoelen.
8. De vredeskoekjes worden nog mooier als je ze versiert met glazuur en sprinkels. De letter V misschien?



Uit de Bijbel

De koning naar uw hart, God, laat hem zijn als regen die op kale akkers valt, als buien die de aarde te drinken geven. Laat door de koning rechtvaardigheid opbloeien en wereldwijd VREDE zolang zon en maan bestaan. Naar Psalm 72, 6-7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns